

Schager Weekblad

De echo van je buurt



Groepsreizen in de bergen

Redactie - 2 september 2010



Een groep veilig door de bergen leiden, is een grote verantwoordelijkheid. Voor Ton Keijzer gaat veiligheid voor alles.

Toen Ton en Anneke nog in het onderwijs werkten, brachten ze alle vakanties in de bergen door. Nu, als VUT-ers, zijn ze veel vaker met hun caravan te vinden in de Alpen of Dolomieten. Het jaar rond organiseren ze bergtochten, ook voor kinderen. Elk jaargetijde heeft zijn eigen schoonheid.

Vervolg van pagina 1

De activiteiten tijdens de bergtochten variëren van wandelen en skiën tot klettersteigen, sneeuwschoenentochten en skitoeren. Anneke: "Met klettersteigen ga je via ladders en kabels omhoog, gezekerd met een klimgordel. Sneeuwschoenen zijn van die tennisrackets onder je voeten. En met skitoeren heb je vellen onder je ski's en loop je zelf naar boven. Je skiet niet op een piste, maar in de wilde natuur, ver bij iedereen vandaan. Prachtig en goedkoop, je hoeft alleen een uitrusting te huren." Ton: "Het enige nadeel is lawinegevaar. Pistes worden beschermd. Wanneer we op eigen houtje de bergen ingaan, moeten we ons heel goed informeren en voorbereiden en allerlei reddingsapparatuur bij ons hebben, zoals zenders en sondes. In al die jaren is het een keer of tien, vijftien gebeurd dat er een reddingshelikopter moest komen." Anneke: "Dat klinkt sensationeler dan het is. In de bergen kan geen ambulance rijden, dus ook bij een verstuite enkel ben je aangewezen op de helikopter. Ik ben zelf een keer van een berg gerold en heb toen mijn enkel gebroken. De helikopter kon niet landen, dus ben ik in een net, eronder hangend vervoerd. Dat was heel eng maar ook heel indrukwekkend."

Een groep veilig door de bergen leiden, is een grote verantwoordelijkheid. Ton: "Ik ben een strenge trektochtleider. De veiligheid gaat voor alles en als mensen zich niet aan mijn instructies willen houden, mogen ze niet mee. Als er iets gebeurt, wil ik niet dat het mij te verwijten valt. Je moet dit ook niet doen als vakantie voor jezelf, je bent vierentwintig uur per dag intensief bezig."

Anneke: "Aan de andere kant is het heel dankbaar om te doen. We genieten van het bewegen in de bergen en de schoonheid van de natuur. Je ziet een gems tegen de rotsen opklimmen, je komt opeens bij een verrassend mooi uitzichtpunt of je ziet een sneeuwhaas voor je voeten wegrennen. Het is ontzettend fijn om dat te delen." Ton: "Mijn doel is mensen te laten genieten en weer heel naar beneden te brengen. Mensen hun grenzen laten opzoeken en zo mogelijk wat laten oprekken. Je kunt veel meer dan je denkt. Het is mooi om een stel mensen achter je aan te krijgen die achteraf zeggen: 'Heb ik dat gedaan? Wie had dat ooit gedacht!'"

Voor meer info over de bergtochten en de Caravan Club: <http://www.bergenziel.nl>, <http://www.ncc.nl>.



TOCHT OP SNEEUWSCHOENEN